

CHÚC MỪNG HỘI AHIYKH

CHÚC mừng HỘI đang tuổi thanh xuân
MỪNG anh em bè bạn một lòng
HỘI họp nhau, thường xuyên đủ mặt,
ÁI ơi, Người đẹp như ánh trăng rằm
HỮU sự nhân tình, luôn cay đắng !
Y-khoa sáng chói đỉnh vàng son.
KHOA trương sức sống, tình bè bạn,
HUẾ ơi, Tình Mẹ mãi trường tồn.

Nguyễn Diêu & Tô Đình Đài hợp soạn

LẠC MẮT HỒN TÔI

Sáng hôm nay,
Hình như tôi quên sống
Hình như tôi không còn biết là ai !
Phải chăng, tôi là kẻ lạc loài,
đang lạc bước vào nơi xa lạ quá !
Tôi có đó,
Mà hình như không ở đó
Hình như còn hay đã chết từ lâu !
Mà còn gì ? hay chỉ một nỗi sầu
đang gặm nhấm mảnh hồn tôi lạc lõng !
Tôi không biết,
Tôi còn hay đã chết !
Hình như còn, vì van thờ, vẫn yêu !
Hay chỉ còn lại, một mảnh hình hài,
đang mượn tạm bụi đời qua ngày tháng !
Hồn tôi đâu ?
Ồi hình như đã mất,
Hay đang chìm ở tận đáy mắt sâu !
Đang đi hoang, lạc lõng một phương nào !
Nên không biết mình còn, hay đã chết.
Có ai thấy hồn tôi đâu hãy bảo,
Giúp giùm tôi, tìm thấy lại hương đời.
Nhưng mà thôi, đừng chi nữa người ơi !
Còn gì nữa ? có gì đâu ?
Trống vắng !

BS BỬU CHÁU

Giảng sư Y-KHOA Huế trước 1975

Đã qua đời 1-2006 tại Huế

VỀ CHÓN CŨ

Muôn dặm sang đây, xứ thái-bình
Qua bao chìm nổi, được an-sinh
Quên đi !... giông-tổ thời chinh-chiến !
Vẫn nhớ quê-hương, chốn hữu-tình ...
Thê-cuộc quay cuồng cơn lốc bão
Vận nước lao-đao cuối thác-ghênh !
Sẽ có một ngày về chốn cũ
Một ngày tươi sáng ánh bình minh

THĂM TRƯỜNG Y

Thăm lại trường Y, vốn tỉnh nhà,
Tìm trên đường cũ, bóng ngày qua.
Hành lang lên lớp, còn quen lối,
Thư viện chong đèn, ngõ mới xa.
Chôn đây..người cũ..tìm đâu thấy,
Thủa ấy..ngày nay..vẫn thiết tha.
Mong sao non nước, an bình mãi,
Để lớp đàn em, đẹp tuổi hoa.

LÊ TÚY LAN Y 8

TÌNH ÁO TRẮNG

Áo em trắng, tình anh say đắm
Môi em hồng, dăng trọn tình anh.
Anh say rồi, đôi mắt long lanh,
Và dáng điệu thiên thần muôn thừa.

Em đã khóc, một lần dang dở,
Chuyen lứa đôi như nước qua cầu.
Nhìn lại em, đôi mắt hoàn sâu,
Như trái chín, gòn môi con trẻ.

Thôi em ơi, đã choàng lên áo trắng,
Em đâu còn, hình bóng ngày xưa.
Nhớ làm chi, câu chuyen đầu mùa,
Đông đã hết, mùa xuân hé dạng.

Cầm tay em, hôn anh nóng bỏng,
Chút hương thừa, đẹp tựa ngày xanh.
Cười lên em, áo trắng Thiên thần,
Bao cực khổ, bọn mình chấp nhận.

Chiều nay, hàng anh-đào thơ thần
Rải xác hoa, trêu gheo chúng mình
Em nhớn cười, khỏe mắt long lanh,
Đẹp duyên lắm, chúng mình áo trắng.

Phạm Đình Dương

KÍNH TẶNG G.S.KHOA TRƯỞNG ĐẦU TIÊN

THẦY đang sinh sống ở trời TÂY,
LÊ la tình nghĩa khó sánh tày.
TẤN tới trọn lòng tình yêu nước,
VĨNH viễn trời Nam rạng ánh mây.
KHOA trương giúp đỡ miền nghèo khổ
TRƯỞNG nam hảo hớn đã ra tay.
ĐẦU bạc răng long còn gắng sức
TIÊN cảnh Bồng Lai, sương gió bay.

Tô Đình Đài

KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP Y-KHOA HUẾ

*Tưởng nhớ GS người Đức Krainick, Discher
Kính nhớ linh hồn LM Cao Văn Luận
Kính nhớ hương hồn BS Lê Khắc Quyền*

Qua cuộc đời đưa đẩy
Tôi đi vào Y-khoa
Và kể từ dạo ấy
Tôi đếm thời gian qua
Gia đình tôi khiêm tốn
Mẹ nuôi nhiều miệng ăn
Bao tháng ngày lặn lội
Phải vượt nhiều khó khăn
Tôi đậu vào khóa một
Tôi đậu ra khóa hai
Vì tôi vốn lười học
Và lại cũng ham chơi
Trên cánh đồng An-cựu
Khu trường năm chợ vợ
Những năm dài đơn điệu
Nhiều Sinh-viên ước mơ
Một cuộc đời Thầy thuốc
Đóng góp cho dân tôi
Bên cuộc chiến tàn khốc
Thương tật mãi không thôi

Vào mùa xuân năm đó
Mông một Tết Mậu Thân
Giải phóng chiếm thành phố
Tập trung thăm sát dân
Họ mang người cắt cổ
Họ chôn sống hàng ngàn
Khắp nơi tìm nhiều hồ
Người Huế quần khăn tang
Tôi nhớ các Thầy Đức
Krainick với Discher
đã bị giết oan ức
Cùng với BS Alretcoster
Họ giúp sinh viên trẻ
Với trái tim tình người
Tài trợ Y-khoa Huế
Thành tài để giúp đời
Hôm nay tôi đòi hỏi
Công bằng cho người Hiền
Xin trời cao kia hỡi
Phán xét nỗi oan khiên
Mấy mươi năm xa cách
Quá khứ chìm mây mù
Tâm hồn tôi nát rách
Trường xưa xin tạ-từ
Trường nay nửa thế-kỷ
Đôi chủ, băm bốn năm
Hồn xưa ai còn đó ?
Chuyện cổ tích xa xăm

TÔN THẤT SƠN, Bắc-Âu, 5-2009

